



The Regenboog Times

NEDERBOELARE, OKTOBER – NOVEMBER



INHOUD

VOORWOORD	3
KALENDER	4
VERJAARDAGEN	5
LEUTIG BLADVULSEL	6
WIST JE DAT...	7
RIBBELS	8
SPEELCLUB	9
RAKWI'S	10
TITO'S	11
KASPI'S	12

VOORWOORD

Lieve leden, ouders en sympathisanten

Wat gaat de tijd toch snel he? Ik herinner me nog dat ik het eerste voorwoord voor het eerste boekje van vorig jaar schreef, en ondertussen zijn we al 365 dagen, of 525 948,766 minuten, of 31 556 926 seconden verder. Met ons onvergetelijk kamp nog vers in het geheugen, beginnen we alweer aan een fantastisch chirojaar! Nu het herfstweer helaas definitief in het land is, moeten we alweer afscheid nemen van de zomer. Gelukkig laten we ons door het weer niet tegenhouden! (dat hebben we vandaag op onze overgang bewezen :D) Aangezien ons geliefd terrein in Nederboelaere stillaan verandert is in een werf, zullen we de komende weken vaak creatief moeten zijn met onze locaties. Ik raad jullie daarom aan om zeker onze Facebookpagina (Chiro Regenboog) in de gaten te houden om up to date te blijven. Bij het begin van elk chirojaar nemen we niet alleen afscheid van het warme weer, maar ook van sommige leiding. Dit jaar is het er gelukkig maar eentje die ons verlaat : onze teerbemide Jesper. Na jarenlang lid te zijn, waaronder drie jaar leiding en van die drie jaar nog eens twee jaar groepsleiding, houdt hij het helaas voor bekeken ☹️. Hij heeft namelijk grote ambities: hij wil een bedrijfje opstarten! We wensen hem alvast veel succes. Gelukkig is er ook goed nieuws! Het is dit jaar uitzonderlijk dat er oud-leiding terug leiding wordt! We mogen Amber, Ellen en Xander opnieuw verwelkomen in onze ploeg. JOEPIEEE. Samen met nog 4 aspi's die vanaf nu ook leiding zijn, staan wij er dit jaar met 17 voor! WOEHOEEE. Een nieuw Chirojaar, betekent ook een nieuw jaarthema! Dit jaar is het jaarthema 'çava?'. Hiermee bedoelt de Chiro dat het niet altijd met iedereen even goed gaat, ook al worden de problemen vaak weggelachen. De Chiro hoort een plaats te zijn waar iedereen om elkaar geeft, en daarom pleiten we ervoor om eens vaker te vragen aan elkaar hoe het gaat. Iedereen mag zichzelf zijn en hoeft zich nergens voor te schamen, daar bouwen wij iedere zondag aan! Zo, dat was nog een laatste melig woordje, vanaf nu laat ik jullie weer voor twee maand met rust! Ciao, adios, au revoir, goodbye xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GROENTJES

De Regenboogse leidingsploeg



KALENDER

SEPTEMBER

zondag 30 september: chiro + groot inschrijvingsmoment na de chiro.
Een inschrijving bedraagt 20 euro.

OKTOBER

zondag 7 oktober: geen chiro 😞 de leiding is op planningsweekend.

zondag 14 oktober: chiro

zondag 21 oktober: chiro

zondag 28 oktober: geen chiro 😞

NOVEMBER

Zondag 4 november: chiro

Zaterdag 10 november: ouderavond, dus de dag erna geen chiro 😞

zondag 18 november: chiro, onze jaarlijkse chocoladeverkoop vindt dan plaats! Mmm

zondag 25 november: chiro

DECEMBER

Zondag 2 december: Chiro

VERJAARDAGEN

Ribbel Jens wordt 7 jaar op 9 oktober.
Speelclubber Wannes wordt 8 jaar op 17 oktober.
Rakwi Arnould wordt 10 jaar op 9 november.
Rakwi Andres wordt 10 jaar op 21 oktober.
Rakwi Bente wordt 10 jaar op 3 november.
Rakwi Lena wordt 11 jaar op 21 oktober.
Tito Ilias wordt 12 jaar op 14 oktober.
Tito Olivia wordt 12 jaar op 9 oktober.
Keti Laure wordt 14 jaar op 29 november.
Keti Yana wordt 14 jaar op 17 november.
Keti Doina wordt 14 jaar op 3 november.
Aspi Fraukje wordt 16 op 21 november.
Aspi Axen wordt 16 op 10 november.
Leider Denzel wordt 17 op 8 oktober.



LEUTIG BLADVULSEL

Kleur deze mooie gans maar gans (haha grappeuug) in 😊



WIST JE DAT...

Wist je dat de Kaspi's een valse gans hebben gevonden op kamp?

Wist je dat leider Joni bang is van ganzen?

Wist je dat daarom de gans de mascotte van de kaspi's is geworden?

Wist je dat ik daarom deze kleurplaat koos?

Wist je dat leider Denzel een worstje heeft gestolen van Joni?

Wist je dat leiders Jesper en Joni zo hard kunnen krijsen dat je ze twee straten verder nog hoort?

Wist je dat leider Wout eerst dacht dat het jaarthema 'Carla?' was?

Wist je dat de unicorn bij het jaarthema goed bij de naam van onze Chiro past? (unicorn, regenboog snapt ge hem? 😊)

Wist je dat we leider Jesper heel hard gaan missen?

Wist je dat de tito's elke zondag het meest voltallig aanwezig waren?

Wist je dat de Kaspi's op kamp een boomhut met 2 verdiepingen gemaakt hadden?

Wist je dat leider Wout en oud-leider Tibbout de tent van de Kaspi's hebben platgelegd?

Wist je dat we dit jaar met 17 leiding zijn?!

Wist je dat dit het hoogste aantal is in de geschiedenis van Chiro Regenboog?

Wist je dat leidster Savannah dit boekje maakt? (sorry ik wou even eer voor mezelf :D)

Wist je dat .. er aan alles een einde komt? En dat een worst eigenlijk twee eindes heeft?

Wist je dan dat dit het einde is van de wist-je-datjes?

DAAAG

RIBBELS

Hey Ribbeltjes

Zijn jullie weer klaar voor een jaar vol plezier? Ja? Dat is goed want wij gaan samen met jullie er een topjaar van maken. Wij zullen voor 1 jaar jullie leiding zijn en er het meeste onvergetelijke jaar van maken. Wij zijn Miguel, Jorik en Joni en wij staan te popelen om jullie leiding te zijn en het gewoon onvergetelijk te maken voor jullie. Om ons beter te leren kennen hebben we voor speciaal voor jullie een puzzel gemaakt.

Verbind alle eigenschappen (leeftijd, woonplaats, lievelingseten en lievelingskleur) met de juiste leider:



De oplossing kan je volgende Chiro bij jullie nieuwe leiding vinden!

We gaan dit jaar samen een toffe tijd beleven. We kijken nu al uit naar alle zondagnamiddagen en de kampen uiteraard! 😊

Veel groetjes van jullie leiding, Miguel, Jorik & Joni!



SPEELCLUB

Heyyy liefste speelclubbers,

Jullie zullen het al gemerkt hebben: er staat een nieuwe leiding voor jullie klaar! Maar geen zorgen, wij hebben er zin in en hopelijk jullie ook! 😊 Bereid jullie maar voor op weer een jaar het varken uithangen, de gekste spelletjes spelen en de mooiste kunstwerkjes maken. En zet alvast 1 augustus in jullie agenda want dan nemen wij jullie weer mee op een reis die jullie nooit zullen vergeten. En niet te vergeten, klein kamp komt er ook nog eens aan! En alsof dat nog niet genoeg is, komt er ook nog een eetfestijn en een ouderavond aan. 😊 😊 Dus, genoeg tijd om jullie te amuseren! Ons jaarthema is dit jaar trouwens een eenhoorn met als woord 'çava' dus we zullen zeker genoeg ontspannen. Maak jullie dus maar klaar voor een fantastisch nieuw chirojaar. Komen is dus de boodschap! 😊

Veel lieve groetjes van jullie lieve leiding,

Ellen, Lara en Arno

RAKWI'S

Rakwiiiiiiissssss.... PARAAAAAAAATTTTTT!!!!

Komt dat bekend voor, zo'n gigantisch leuke en gezellige chirozondagen? Wel, er komt nog een jaartje bij. Dit keer met 2x zoveel leiding als vorig jaar dat wil zeggen ook 2x zoveel meer plezier. Twijfel maar niet aan onze capaciteiten want wij maken van jullie echte chirochicks en boys.

Een klein kennismakingsspel zodat jullie ons iet of wat al een beetje leren kennen. Verbind de juiste eigenschappen bij de juiste namen (2 per persoon).

Amber, Maybe, Denzel, Douwe ==> Doedelzak, toneel, eten, skaten, drummen, bruine ogen, enthousiast, atletiek



TITO'S



Yo Tito's!

Een nieuw jaar gaat weer van start en deze keer met 4 super coole, briljante, charmante, fantastische, geestige en geniale leiding!

Wij zorgen elke zondag voor grandioze activiteiten rond het jaarthema çava. Maar omdat dit op niets trekt is het thema: EENHOORN!

Lees elke keer het boekje, zodat je meer en meer te weten komt over je leiding! De volgende editie is: **“CONAN DE SPORTMAN”**

Laten we er samen een zalig jaar van maken!

Peace out!

KASPI'S

Lieve Kaspi'tjes

Ja jullie zien het goed! Velen onder jullie zitten alweer een jaar met mij en Wout opgescheept 😊 We konden jullie maar niet loslaten 😊 (neenee mopje, we wouden gewoon graag de kaspi's doen.) Gelukkig worden we dit jaar bijgestaan door de sympathieke Hanneke a.k.a Zwanneke! Wij kijken er superhard naar uit om zotte dingen met jullie te doen, en om samen op klein kamp, leefweek, groot kamp (mèt tweedaagse :D) te gaan. Dit jaar is ons jaarthema 'çava?', en we hopen dat jullie dit dan ook serieus nemen. Durf eens vragen aan iemand hoe het met hem of haar gaat, alleen zo kan de kaspi-groep een superhechte groep worden! Bereid jullie ook al voor op de flauwe mopjes van Wout, en de lach van Hanneke en Savannah. (Wij zijn echt twee heksen als we lachen HAHAHA) Ik zet hieronder de tekst van het jaarthema zodat jullie goed kunnen oefenen! Misschien kunnen we hem dan op de volgende Muurrock ook op het podium zingen 😊
Groetjessss van Savannah, Wout en Hanneke xxxxx

Je kan de wind van voren krijgen, ben je het even spuugzat
Een dag is nooit zo nat of de zon schijnt altijd wat.
Wist je dat we er zijn, met je willen praten
Chiro is er voor elkaar, we zullen je niet achterlaten.
Soms voel je je groen van jaloezie
of straal je als een gele zon

refrein

Hé, het is ç a va, als het even minder gaat
Vraag om hulp, wij staan paraat
Ik ben je kameraad
Laat me weten hoe het met je gaat
Al ga je door het diepste dal
Ik vang je zelfs na een verre val
Laat ons samen zweven op een roze wolk, wij met tweeën
Want samen gaat het goed
Met veel zelfs wat beter
Vertrouw maar op elkaar
Al loopt het voor geen meter
Al voel je blauw van verdriet
of zie je alles door een roze bril

refrein

Hé, het is ç a va, als het even minder gaat
Vraag om hulp, wij staan paraat

Ik ben je kameraad, laat me weten hoe het met je gaat

